

# Jeg bærer med smil min byrde

Jeppe Aakjær  
(1886-1930)

Carl Nielsen  
(1865-1931)

Sopran

1. Jeg bæ - rer med smil min byr - de, jeg dra - ger med sang mit læs; jeg  
 2. Se dug - gen dri - ver fra nor - den hen o - ver det bøj - e - de korn, mens  
 3. Jeg ser o - ver tind - ren - de mar - ker og langt mod den blå - nen - de fjord, jeg  
 4. Jeg slæn - gerskal - mej - en for mun - den; jeg træk - ker så lang - dens lyd, at  
 5. Hvor kan I dog grub - le og græ - de, så læn - ge Guds him - mel er blå! Mit

Alt

1. Jeg bæ - rer med smil min byr - de, jeg dra - ger med sang mit læs; jeg  
 2. Se dug - gen dri - ver fra nor - den hen o - ver det bøj - e - de korn, mens  
 3. Jeg ser o - ver tind - ren - de mar - ker og langt mod den blå - nen - de fjord, jeg  
 4. Jeg slæn - gerskal - mej - en for mun - den; jeg træk - ker så lang - dens lyd, at  
 5. Hvor kan I dog grub - le og græ - de, så læn - ge Guds him - mel er blå! Mit

Tenor

1. Jeg bæ - rer med smil min byr - de, jeg dra - ger med sang mit læs; jeg  
 2. Se dug - gen dri - ver fra nor - den hen o - ver det bøj - e - de korn, mens  
 3. Jeg ser o - ver tind - ren - de mar - ker og langt mod den blå - nen - de fjord, jeg  
 4. Jeg slæn - gerskal - mej - en for mun - den; jeg træk - ker så lang - dens lyd, at  
 5. Hvor kan I dog grub - le og græ - de, så læn - ge Guds him - mel er blå! Mit

Bas

1. Jeg bæ - rer med smil min byr - de, jeg dra - ger med sang mit læs; jeg  
 2. Se dug - gen dri - ver fra nor - den hen o - ver det bøj - e - de korn, mens  
 3. Jeg ser o - ver tind - ren - de mar - ker og langt mod den blå - nen - de fjord, jeg  
 4. Jeg slæn - gerskal - mej - en for mun - den; jeg træk - ker så lang - dens lyd, at  
 5. Hvor kan I dog grub - le og græ - de, så læn - ge Guds him - mel er blå! Mit

5

S.

er som den vil - de hydr - de, der gen - ner sit kvæg på græs. —  
 so - len sti - ger af jor - den i - mel - lem ok - ser - nes horn! —  
 stir - rer på sej - len - de ar - ker, men fin - der ej tol - ken - de ord. —  
 kil - der - ne kluk - ker i lun - den, og buk - ke - ne bræ - ger af fryd! —  
 hjer - te skæl - ver af glæ - de, blot dug - gen dyn - ker et strå. —

A.

er som den vil - de hydr - de, der gen - ner sit kvæg på græs. —  
 so - len sti - ger af jor - den i - mel - lem ok - ser - nes horn! —  
 stir - rer på sej - len - de ar - ker, men fin - der ej tol - ken - de ord. —  
 kil - der - ne kluk - ker i lun - den, og buk - ke - ne bræ - ger af fryd! —  
 hjer - te skæl - ver af glæ - de, blot dug - gen dyn - ker et strå. —

T.

er som den vil - de hydr - de, der gen - ner sit kvæg på græs. —  
 so - len sti - ger af jor - den i - mel - lem ok - ser - nes horn! —  
 stir - rer på sej - len - de ar - ker, men fin - der ej tol - ken - de ord. —  
 kil - der - ne kluk - ker i lun - den, og buk - ke - ne bræ - ger af fryd! —  
 hjer - te skæl - ver af glæ - de, blot dug - gen dyn - ker et strå. —

B.

er som den vil - de hydr - de, der gen - ner sit kvæg på græs. —  
 so - len sti - ger af jor - den i - mel - lem ok - ser - nes horn! —  
 stir - rer på sej - len - de ar - ker, men fin - der ej tol - ken - de ord. —  
 kil - der - ne kluk - ker i lun - den, og buk - ke - ne bræ - ger af fryd! —  
 hjer - te skæl - ver af glæ - de, blot dug - gen dyn - ker et strå. —